

50 dagen opstaan

SAMEN VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Als u nu met Christus
uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit
aan de rechterhand van God.

Richt u op wat boven is,
niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven,
en uw leven ligt met Christus
verborgen in God.
En wanneer Christus,
uw leven, verschijnt,
zult ook u, samen met hem,
in luister verschijnen.



Plantagekerk
Zwolle

De woorden hiernaast komen uit de brief aan de Kolossenzen, hoofdstuk 3:1-4. Wat zou er gebeuren als we deze woorden 50 dagen lang (van Paszondag 27 maart tot Pinksterzondag 15 mei) elke dag een (paar) keer door ons hoofd en ons hart laten gaan. Wat zou de heilige Geest daarmee gaan doen?

- Neem 50 dagen lang elke dag een moment om de woorden van Kolossenzen 3:1-4 (hardop) te lezen en erbij stil staan en ermee te bidden.
- Kleur, nadat je dat hebt gedaan, in de kalender hieronder het vakje van de betreffende dag in.
- Kijk ook op: www.plantagekerkzwolle.nl/50dagenopstaan.

	DAG 1-7	DAG 8-14	DAG 15-21	DAG 22-28	DAG 29-35	DAG 36-42	DAG 43-49	DAG 50
ZO	27	3	10	17	24	1	8	15
MA	28	4	11	18	25	2	9	
DI	29	5	12	19	26	3	10	
WO	30	6	13	20	27	4	11	
DO	31	7	14	21	28	5	12	
VR	1	8	15	22	29	6	13	
ZA	2	9	16	23	30	7	14	