

De Bergrede

-het gebed-

Mattheus 6: 5-15

‘Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.’

Mattheus 6:6

Samen lezen:

- Daniel 6:11-15
- Handelingen 9:39-43
- 2 Koningen 4:32-37
- Marcus 1:35
- Romeinen 8:26-27
- 1 Thessalonicenzen 5:16-17

Om te luisteren/zingen:

- Psalm 130, psalmen voor nu
- Psalm 141; 1,2
- GK 39; als je bidt
- GK 156; Heer ik kom tot U
- GK 37, berijming van Onze Vader
- ‘ik wil even bij U komen’, Marcel en Lydia Zimmer
- ‘daarom bidden wij’, opwekking Kids

Samen delen:

- Heb jij thuis een plek waar je regelmatig bidt?
- Bid je op een bepaalde tijd?
- Hoe kijk je tegen een kringgebed aan?
- Bij de banieren kun je na afloop van de dienst om gebed vragen. Al eens gedaan?
- Spreekt het ‘volmaakte gebed’ je aan? Wanneer gebruik je dat?
- We moeten niet bidden zoals de HUICHELAARS. Het woordenboek heeft voor huichelaar: iemand die zich anders voordoet dan hij is. Wat vind je van de Farizeeër en de tollenaar in Lukas 18: 9-14? Kan zo’n houding ook een valkuil zijn voor jou?

Instructie gespreksleider:

- Verzamel in je kring gebedspunten, breng ze in kringgebed voor God of laat één van jullie voorgaan in gebed
- Bespreek: bidden als vaste gewoonte of spontaan, als het bij je opkomt
- Laat de kinderen vertellen over een avondgebedje of gebed voor het eten’
- De kinderen mogen een ketting maken over de beden van het Onze Vader