

De vrucht van de Geest is: goedheid

*Bejegen goede mensen goed. Bejegen niet goede mensen eveneens goed.
Dat is hoe goedheid ontstaat. - Lao Tse*

Samen lezen:

- Genesis 39:21
- Deuteronomium 7:12
- Psalm 34:9 ('smaakt en ziet')
- Psalm 25:7
- Johannes 1:14-17
- Romeinen 12:4
- Mattheus 20:1-16

Om te luisteren/zingen:

- Heer van Genade (opwekking 511)
- Good Good Father - Housefires
- Psalm 23 (Engelse versie of versie van Michael Olson)

Samen delen (voor de kinderen)

- Lees de gelijkenis uit Mattheus 20.
- Wat vind jij van hoe deze boer/ landheer omgaat met de mensen die voor hem werken? Vind jij het goed wat hij doet?
- Kan jij een bijbelverhaal noemen waarin volgens jou Gods Goedheid naar voren komt?

Samen delen:

- Wat betekent Gods Goedheid voor jou?
- Noem een voorbeeld / ervaring uit je eigen leven waarin je iets van Gods Goedheid hebt ervaren?
- Vertel wat jij van Gods goedheid ziet in de / een ander. (Kinderen kunnen dit onderling ook doen.)

Samen eten

- Van Dale zegt dat Goedheid ook rechtschapenheid betekent. Rechtvaardig omgaan met mensen en met het milieu. Maak eens een duurzame maaltijd!

Instructie gespreksleider:

- Lees de teksten en bespreek wat je aanspreekt en wat juist niet.
- Laat de kinderen het verhaal uit Mattheus naspelen.
- Bespreek de vragen die bij 'samen delen' staan.
- Bij de derde vraag kan je het ook persoonlijker maken door dit van elkaar te benoemen.
- Bid met en voor elkaar.