

Ik vraag in mijn gebed, dat uw liefde almaar groter wordt en gepaard mag gaan met kennis en een volledig inzicht, zodat u kunt beoordelen waar hebt op aankomt.

Fil 1, 9

Vernieuw ook uw denken.

Ef 4, 23

Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden.

Let op, ik begin iets nieuws.

Het krijgt al vorm, je kunt het al zien:

een weg door de woestijn, rivieren door de steppe.

Jes 43, 18-19

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen is liefde:

vreugde en vrede,

geduld,

vriendelijkheid,

goedheid en vertrouwen,

eenvoud en zelfbeheersing.

Gal 5, 22

Richt eerst uw aandacht op zijn koninkrijk en op het doen van zijn wil, dat zult u ook al dat andere krijgen. Maak u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer; u hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag.

Math 6: 33-34

