



Plantagekerk  
Zwolle

## Betekenis Banieren 'Kom tot Mij'

Zowel het koord, als de stok, waar de banier aan hangt, zijn goudkleurig. Goud is de kleur van Gods Aanwezigheid in de Bijbel. De basis is Gods Aanwezigheid in ons leven, het begint bij Hem. Het koord is drievoudig: dat staat voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Een drievoudig snoer verbreek je niet snel.

Het doek van de banier is paars, paars is de kleur van Gods trouw. Het doek hangt aan 7 lussen, 7 is het getal van de volheid. God bewijst Zijn trouw aan ons, in al Zijn volheid.

Het witte kruis, die de banier in 4 vlakken verdeeld, staat voor redding. Wit is de kleur van reinheid en van vrede. Wij mogen onze zonde, onze last bij het kruis brengen. Jezus heeft geleden en is gestorven voor onze zonden. Hij heeft onze last en onze zonde gedragen en bekleed ons met Zijn reinheid, iedere dag opnieuw. Het is recht tussen God en ons en dat geeft vrede. Het kruis is een symbool van hoop en van nieuw leven voor ons.

In het eerste vlak symboliseert de goudkleurige kroon het Koningschap van Jezus, Zijn Heerlijkheid. Het witte vlak op de kroon staat voor: 'al zijn je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw'. Jezus heeft Zijn Koningschap, Zijn heerlijkheid afgelegd, om te lijden en te sterven voor ons. Daarom is er geen andere Naam waardoor wij gered kunnen worden, dan de Naam van Jezus. De Naam van Jezus staat in goudkleurige kraaltjes gespeld.

De 7 korenaren in het tweede vlak staan voor overgave, 7 is het getal van de volheid. Samen betekent dit volledige overgave. Hoe meer wij gaan zie wie Jezus is in Zijn heerlijkheid en Koningschap, en wij Hem zien in Zijn liefde om dit af te leggen en als mens te lijden en te sterven voor ons. Hoe meer dit ons zal brengen tot overgave aan Hem.

In het derde vlak symboliseert de duif in het zilveren vlak de Heilige Geest. Zilver is de kleur van de verlossing. Als wij onszelf overgeven, dan komt er ruimte voor de Heilige Geest om in ons te werken. Om de verlossing, door Jezus, in ons leven uit te werken en ons te veranderen naar het beeld van Jezus.

In het vierde vlak staan twee druiventrossen aan een juk, omgeven door 7 goudkleurige kringels. Dit betekent dat wij onze last bij het kruis mogen brengen en het juk van Jezus opnemen, Zijn juk is zacht en Zijn last is licht. De last die wij mogen dragen is vrucht van Christus, uitgewerkt door

Exodus 25:11,16,29,31  
Kolossenzen 1:16,17  
Handelingen 17:28  
Prediker 4:12, Hosea 11:4

*Purper – Koningskleur in de Bijbel*  
Genesis 2:2,3, Exodus 25:37  
1 Korintiërs 1:9

Johannes 3:16,17  
Jesaja 1:18  
Mattheus 11:28  
Jesaja 53  
Kolossenzen 2:13,14  
1 Korintiërs 6:11  
Romeinen 8:1,2  
2 Kor 5:17,21 / 1 Korintiërs 1:18

Goud – Gods Aanwezigheid\*  
Openbaring 7:12

Jesaja 1:18

Filippenzen 2:6-8

Handelingen 4:12  
Goud – Gods Aanwezigheid\*

Johannes 12:24,25  
Johannes 15:5  
Efeziërs 5:1

2 Korintiërs 3:18

Johannes 1:32  
Mattheus 26:15

Johannes 16:13  
2 Korintiërs 3:16-18

Mattheus 11:28  
Mattheus 11:29,30  
Johannes 15:5

de Heilige Geest in ons leven.

Als wij vrucht dragen is dat een aangename geur en aanbidding voor Jezus, de kringels stijgen als een heerlijke geur op naar de Naam van Jezus. Daarmee is de cirkel rond, het begint met en het eindigt bij Jezus.

Op de banier staat alles in alle volheid uitgebeeld. Vanuit God gezien klopt dit, Hij wil ons het leven geven in al zijn volheid. Hij nodigt ons uit tot dit volle leven vanuit Hem.

Maar zo ziet het er niet uit in ons dagelijkse leven, wij ervaren steeds opnieuw zonde en gebrokenheid.

*De banier mag daarom steeds opnieuw een uitnodiging zijn om met alles tot God te komen. De vier vlakken van de banier beelden een voor ons nooit eindigend proces uit (net als de vier seizoenen in een jaar).*

*Hoe meer wij Jezus zien, hoe meer er overgave ontstaat, hoe meer de Heilige Geest kan werken, hoe meer wij vrucht dragen, hoe meer wij aanbidden en Jezus zien en er meer overgave ontstaat....*

2 Korintiërs 3:18

2 Korintiërs 2:14,15

Openbaring 22:13

Johannes 10:10

Openbaring 22:17

Romeinen 7:18

Prediker 3:1 / 3:14

Filippenzen 3:7-12

Jesaja 25:9

Efeziërs 3:16-19

