

De Bijbel Open | Elke vrijdag | 8.45 tot 9.00 uur

Rooster van 12 oktober 2018 tot 22 maart 2019



1 De kaars wordt aangestoken

'Als uw woorden opengaan, is er licht.'

(Psalm 119:130a)

2 We lezen uit de Psalmen

Na elke Psalmlezing is het even stil.

Vrijdag 12 oktober	1, 48		Vrijdag 4 januari	92, 63
Vrijdag 19 oktober	2, 100		Vrijdag 11 januari	19, 139:1-12
Vrijdag 26 oktober	3, 49		Vrijdag 18 januari	23, 139:13-24
Vrijdag 2 november	4, 87		Vrijdag 25 januari	24, 91
Vrijdag 9 november	5, 40:1-9		Vrijdag 1 februari	37:1-11, 119:9-16
Vrijdag 16 november	6, 40:10-18		Vrijdag 8 februari	42, 119:17-24
Vrijdag 23 november	7, 42		Vrijdag 15 februari	45, 119:25-32
Vrijdag 30 november	8, 31:1-16		Vrijdag 22 februari	76, 119:33-40
Vrijdag 7 december	9:1-11, 31:17-25		Vrijdag 1 maart	41, 119:41-48
Vrijdag 14 december	9:12-21, 121		Vrijdag 8 maart	24, 138
Vrijdag 21 december	18:1-20, 99		Vrijdag 15 maart	60, 108
Vrijdag 28 december	18:21-30, 90		Vrijdag 22 maart	102, 43

3 We bidden samen een gebed

Samen bidden we hardop de woorden van het gebed van de dag (zie ommezijde).

Elke vrijdagmorgen is van 8-10 uur de Plantagekerk open voor wie de stilte zoeken.

Om 8.45 verbreken we kort de stilte om woorden van God tot klinken te brengen. We lezen uit de psalmen. Na iedere lezing is er weer stilte.

Je bent hier welkom! In de hal van de kerk liggen Bijbels klaar voor wie mee wil lezen.

Na 9.00 uur is er beneden in de kelder koffie en thee en heb je gelegenheid om na te praten.

Als je in de gelegenheid bent, kun je ook meedoen met het lectio divina-samenzijn dat om 10.15 uur start in de consistorie.

Gebeden om samen te bidden

Gebed 1 - voor de 1e vrijdag van de maand

God, onze Vader,
Wij vragen u:
dat wij uw woorden mogen bewaren
in goede en slechte dagen.
Houd de hoop in ons wakker
dat uw vrede zal komen
en u alles eens zult voltooien,
door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Gebed 2 - voor de 2e vrijdag van de maand

God van alle tijden,
In de Schriften spreekt u woorden,
wegwijzers voor uw volk
naar het land van uw belofte.
Laat de woorden niet vergeefs
geschreven zijn;
doe ons daarin uw stem verstaan
en maak ze tot een levenskracht
die zichtbaar wordt
In Jezus Christus, onze Heer. Amen

Gebed 3 - voor de 3e vrijdag van de maand

Goede God,
U spreekt en roept
een woord dat antwoord vraagt,
een Naam die liefde uitlokt,
liefde geeft.
Open dan onze mond en vul ons hart
met goede woorden voor elkaar,
opdat in ons uw liefde, uw bestaan
zichtbaar mag worden
door Jezus Christus, onze Heer. Amen

Gebed 4 - voor de 4e vrijdag van de maand

Eeuwige, trouwe God,
heel de schepping is vol van u,
uw woord staat onwankelbaar vast.
In Jezus hebben uw woorden
een menselijk gezicht,
dat ons oproept te vergeven,
te kiezen voor elkaar.
Leer ons te leven met elkaar,
verbonden in uw Geest,
door Christus, onze Heer. Amen

Gebed 5 - voor de 5e vrijdag van de maand

Trouwe God,
U geeft uw licht, uw woord
aan allen die naar u zoeken.
U geeft uw koninkrijk
aan mensen, klein en gebroken.
Wees ons genadig
en vervul aan ons uw woord van trouw,
door Jezus, onze Heer. Amen