

## Woord van de maand

# COMMITMENT: TOEWIJDING



## Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

01 Laat je liefde oprecht zijn.

02 Verafschuw het kwaad.

03 Wees het goede toegedaan.

04 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters.

05 Acht de ander hoger dan jezelf.

06 Laat je enthousiasme niet bekoelen.

07 Laat je aanvuren door de Geest .

08 Dien de Heer.

09 Wees verheugd door de hoop die je hebt.

10 Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt.

11 Bid onophoudelijk.

12 Bekommer je om de noden van de heiligen.

13 Wees gastvrij.

14 Zegen je vervolgers.

15 Vervloek je vervolgers niet.

16 Wees blij met wie zich verblijdt.

17 Heb verdriet met wie verdriet heeft.

18 Wees eensgezind.

19 Wees niet hoogmoedig.

20 Zet jezelf aan tot bescheidenheid.

21 Ga niet af op je eigen inzicht.

22 Vergeld geen kwaad met kwaad.

23 Probeer voor alle mensen het goede te doen.

24 Stel, voor zover het in jouw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.

25 Neem geen wraak maar laat God je wreker zijn.

26 Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten.

27 Als je vijand dorst heeft, geef hem dan te drinken.

28 Stapel gloeiende kolen op het hoofd van je vijand.

29 Laat je niet overwinnen door het kwade.

30 Overwin het kwade door het goede.

[Romeinen 12:9-12]