

Gesprekshandreiking

om te gebruiken na afloop van de OnlineKerkdienst
op Paaszondag 12 april 2020



1. Wat raakte je vooral tijdens de Online Kerkdienst dat je net live hebt meegemaakt?
2. Lees nog eens Efeziërs 5:8-14 (nu in de Bijbel in Gewone Taal). Welk vers vind je het mooist?

8 Vroeger hoorden jullie bij het donker, maar nu horen jullie bij het licht van de Heer. Leef als kinderen van dat licht. 9 Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien. 10 Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van jullie vraagt! 11-12 Het gedrag van slechte mensen leidt tot niets. Wat zij in het geheim allemaal doen, is te erg voor woorden. Doe er niet aan mee, maar zeg er juist iets van. 13-14 Het licht van Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is. Alleen als dat licht in je schijnt, kun je goed leven. Daarom wordt er bij de doop gezegd: 'Kom uit het donker! Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen.'

3. Op welke manier ga jij de komende vijftig dagen meedoen met #DASLIEFDE? Hoe kun je dagelijks gehoor geven aan de oproep #HEBLIEF?
(Lees ook: plantagekerkzwolle.nl/dasliefde)

- Dit kan ik praktisch doen: ...
- Dit kan ik delen in een appgroepje: ...
- Deze bijbeltekst kan me blijvend inspireren in deze 50 dagen: ...
- Dit lied vind ik mooi om zo nu en dan te luisteren: ...
- Als ik het journaal kijk, zoek ik steeds ook naar een LEVEN-momentje, een LICHT-momentje en een LIEFDE-momentje: ...



EEN GEZEGENDE 50DAGENTIJD GEWENST!
HEB LIEF! HEB LIEF!