

# WATER

---

## INTRODUCTIE

In dit kerkelijk seizoen (2021/2022) is er vanuit de diaconie extra aandacht gevraagd voor het thema duurzaamheid. Tijdens een aantal kerkdiensten staan we stil bij gerechtigheid, Gods schepping en hoe wij als rentmeesters daarmee om mogen gaan. Elke maand geven we vanuit de 'projectgroep duurzaamheid' meer informatie en (praktische) tips over een onderwerp dat past bij dit thema. 'Water' is het thema van de maand maart. Hier is voor gekozen omdat het op 22 maart Wereldwaterdag is.

### Introductie

"(...) een spannende en open vraag: wat betekent hoop op God voor ons duurzame handelen? Als in Jezus de vernieuwing van de wereld is aangebroken, zet dat dan onze inzet voor duurzaamheid niet in een ander perspectief? En wat betekent die vernieuwing van de schepping dan? (...) Zou het ook veranderen als we het thema plaatsen in het bredere perspectief van de bijbelse gerechtigheid, het recht doen aan de armen? (...)"

Bovenstaand citaat komt uit een reactie op Plantagenet bij het februari-thema. Precies vanuit dát beschreven perspectief zijn we medio 2021 bij elkaar gekomen. In dit kerkelijk seizoen willen we extra aandacht geven aan 'recht doen aan Gods schepping en onze medemens in een wereld waar dat niet altijd zo vanzelfsprekend is. Niet alleen op groen of biologisch, maar ook gericht op rechtvaardigheid voor onze naaste'. We hebben dat uitgewerkt in 9 thema's, die gebaseerd zijn op gerechtigheid en duurzaamheid.

Voor maart is dat thema: water. Water is een bekend bijbels thema. Denk maar eens aan het water uit de rots, droogvallende zeeën en rivieren, water in wijn veranderd, levend water, water van de doop, etc. Welk Bijbels water-woord of water-verhaal komt in jou op?

Water is van betekenis en waarde voor groei en reiniging. Niet alleen in de bijbel, maar ook nu, voor alles wat op onze aarde leeft. Water is tegelijkertijd zo verwoestend, en gemis van water is dodelijk voor de hele natuur. We zien door de verandering van klimaat dat er juist ook veel rampen zijn, waar water een desastreuze uitwerking heeft: overstromingen, droogte, smelten van de ijskap, heftige regen. Dat geeft veel verantwoordelijkheid om duurzaam met water om te gaan. Waaruit bestaat voor jou die verantwoordelijkheid? We geven weer graag lees-, luister- en kijktips en wist-je-datjes. En natuurlijk weer een challenge.

## KIJK/LEES/LUISTER TIPS

- **Leestip:** 30 dagen duurzaam van Judith van Helden. Een gezinsdagboek voor christelijke gezinnen die bewust en verantwoord met Gods prachtige schepping willen omgaan.
- **Kijktip:** Chasing Coral of Brave Blue World op Netflix
- **Luistertip:** podcasts over water in Nederland:  
<https://www.onswater.nl/onderwerpen/waterpodcasts>

## WIST JE DAT...

- De helft van onze zuurstof is te danken aan het leven in het water van de oceanen?
- Het gebruik van een regenton ongeveer 7000 liter schoon drinkwater bespaart jaarlijks?
- Het energiezuiniger is om te douchen dan in bad te gaan?

## CHALLENGE

- Probeer deze maand om 2 keer in de week te douchen binnen 3 minuten.
- Gebruik met je gezin de 40 dagen tijd om '30 dagen duurzaam' van Judith van Helden te lezen. Dit boek is te koop bij Goedhart, maar is in het weekend van 5 en 6 maart ook te koop in de Plantagekerk voor slechts 15,99!

Wil je eens doorpraten of sparren hierover, neem dan gerust contact op met een van ons.

Iliana Holtland - 06-36559201

Hans Sandink - 06-20318393

Joost Vlot - 06-36196728

Marjan Zijderveld - 06-14936189