

# KLEDING

---

## INTRODUCTIE

In dit kerkelijk seizoen (2021/2022) is er vanuit de diaconie extra aandacht gevraagd voor het thema duurzaamheid. Tijdens een aantal kerkdiensten staan we stil bij gerechtigheid, Gods schepping en hoe wij als rentmeesters daarmee om mogen gaan. Elke maand geven we vanuit de 'projectgroep duurzaamheid' meer informatie en (praktische) tips over een onderwerp dat past bij dit thema. 'Kleding' is het thema van de maand april. Hier is onder andere voor gekozen omdat het voorjaar uitnodigt om nieuwe kleding te kopen.

Waarom doen we dit eigenlijk, al deze aandacht voor duurzaamheid? Of rentmeesterschap? Of is het naastenliefde? Een prikkel voor duurzaam leven kan onze portemonnee zijn, en daar is niets mis mee. Tweedehands kleding is goedkoper. Speelgoed ruilen kost geen geld en dingen repareren is ook voordelig. En energie besparen bespaart zeker nu veel geld. Maar, is er ook een andere drijfveer? Hoe zien we dit in het licht van Gods koninkrijk?

God is rechtvaardig, Hij is barmhartig. Hij roept ons op om onze naaste lief te hebben. De ander 'hoger' te achten dan onszelf. Dit zijn ook bijbelse waarden die we graag willen naleven. Wij willen elkaar liefhebben, zoals God ons heeft liefgehad en wij willen ons niet boven een ander stellen, omdat we allemaal kinderen van één Vader zijn. En als we, met name deze maand, bijvoorbeeld de kledingindustrie van een afstandje bekijken, dan is het te zien dat deze normen en waarden vaak niet zichtbaar zijn.

Er is veel mis, en ik denk dat we allemaal wel hebben gehoord, dat vaak kinderen nog werken in fabrieken, om te verven of te naaien. De omstandigheden in deze fabrieken zijn vaak niet goed: werknemers werken lange uren in een warme omgeving, onder hoge druk. Er worden veel chemische stoffen gebruikt om de kleding een kleur te geven. De lonen zijn te laag om een acceptabele levensstandaard te hebben. En Bangladesh of Cambodja lijken ver weg, en misschien praten we het goed omdat de mensen dan in ieder geval werk hebben. Maar is dit eerlijk? Kijken we ook zo naar onszelf? Gunnen we ons een laag loon, net zoals we dat voor hen goedpraten? Willen wij ook 12 uur of langer werken, zij aan zij met kinderen in de industrie?

Dit zijn moeilijke vragen, en misschien voel je de ongerechtigheid hierin. Wij willen toch ook zorgen voor onze naasten in Bangladesh en in Cambodja? Het lijkt alsof we er niets aan kunnen doen, want hoe kunnen we weten wat er wel en niet goed gaat bij het maken van de kleding die we dragen. Het klopt dat dit niet zo inzichtelijk is, maar er zijn ook makkelijkere dingen die we kunnen doen om ons steentje bij te dragen. Het eerste is: koop eens minder kleding. Koop iets goeds, in plaats van meerdere goedkope stukken. Tweedehands of repareren zijn goede opties, zodat we minder kopen. En als je iets nieuws koopt, probeer eens uit te zoeken hoe duurzaam het merk is wat je op het oog hebt. Niet voor je portemonnee, al zal die er ook van profiteren, maar omdat we onze naaste liefhebben, omdat we ongerechtigheid liever niet zien en daarin God willen eren. Ook zo zien we een stukje van Gods koninkrijk gloren, hier en nu.

## KIJK/LEES/LUISTER TIPS      WIST JE DAT...

- Leestip: Groene Theologie Trees van Montfoort
- Webtip: <https://zijlacht.nl/jezus-shopt-eerlijk-en-duurzaam/>
- Kijktip: de prijsknaller (kleding) [https://www.npo3.nl/de-prijsknaller/11-02-2022/KN\\_1728912](https://www.npo3.nl/de-prijsknaller/11-02-2022/KN_1728912)
- Luistertip: 'maak ons hart onrustig' Schrijvers van gerechtigheid
- <https://www.youtube.com/watch?v=FQ4uMIBdUOY>
- Er komende zomer 5 edities tweedehands kledingmarkt georganiseerd worden in het centrum van Zwolle? Volg Klerenzooizwolle op Instagram.
- er in het Fashion For Good museum in Amsterdam kledingstukken zijn, die gemaakt zijn van bananenplanten, sinaasappel, kurk en kokosnoten?
- Tijd van de Bijbel: 'U mag geen kleding dragen van tweeërlei weefsel, van wol en linnen samen' (Deut 22:11). Tijd van nu: 'Koop geen kleding van gemixte materialen. Het is lastig te scheiden en opnieuw te gebruiken'

## CHALLENGE

Het kan helpen om een bepaald doel voor jezelf te stellen, bijvoorbeeld dat het eerste item dat je vanaf nu aanschaft eerlijk en duurzaam moet zijn. Gewoon, één ding, daarna mag je weer normaal shoppen. Misschien durf je het wel aan om een maand alleen maar 'fair fashion' te shoppen. Of kijk eens in de stad bij Savvy Collectives, Appel en ei, Take it slow (online).

Terugblik op maart: water

Ben je nog volop bezig met 'dertig dagen duurzaam'; het Bijbels gezinsdagboek?

Wil je eens doorpraten of sparren hierover, neem dan gerust contact op met een van ons.

Iliana Holtland - 06-36559201

Hans Sandink - 06-20318393

Joost Vlot - 06-36196728

Marjan Zijderveld - 06-14936189