

Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

Leven met God 1 | Hier

Geen goede voornemens vanmorgen maar een vraag: Wil jij iemand zijn die leeft met God? Elke manier van leven vraagt om praktische oefeningen en concrete gewoontes. Welke oefeningen en gewoontes heb jij? In een serie van 12 preken komen 12 eenvoudige woorden aan de orde die je helpen om je leven met God opnieuw vorm te geven.

12 eenvoudige woorden Dit zijn ze (uit het boek 'Naakte spiritualiteit' van Brian McLaren): hier, dank, o, sorry, help, alstublieft, wanneer, nee, waarom, ziehier, ja, ... (stilte). Ze zijn eenvoudig en alledaags, want het gaat ook om een alledaags leven met God. We zoeken nieuwe eenvoud: Wat is wezenlijk? Wat heb ik 'minimalistisch' nodig? Wat is alleen maar ballast, opsmuk? Wat is echt, naakt, authentiek, terug naar de kern?

4 geloofsfasen We ontdekken ook vier fasen (of seizoenen) in het geloof: eenvoud (lente), complexiteit (zomer), perplexiteit (herfst) en harmonie (winter). We herkennen die fasen in ons eigen leven misschien. We herkennen ze bij mensen om ons heen. En we vragen ons af: is er voor elke fase ook ruimte in onze geloofsgemeenschap? Bedenk daarbij dat het om een cyclisch proces gaat: harmonie is een nieuwe eenvoud.

Waar ben je? Hier! 'Hier' is het eenvoudige woord dat ons helpt om aanwezig te zijn, om ons er spiritueel van bewust te worden waar we zijn, hoe we ons voelen, wat er speelt in ons leven. Hier is de plek waar we zijn en alleen daar kunnen we God zoeken en vinden en alleen daar kan God, de Aanwezige, ons ontmoeten. In het hier en nu van ons menselijke bestaan.

Mozes, Mozes! God roept mensen bij hun naam. Als we ontdekken wat het betekent om aanwezig te zijn, doen we al snel ook een andere ontdekking: voordat ik hier aanwezig was, was God er al en Hij kende mij bij mijn naam. Als Mozes de brandende braamstruik ziet en van dichterbij bekijkt (als je goed oplet zijn die overal te zien; elke plek kan een 'dunne plaats' worden), wordt hij door God

bij name geroepen. Hij antwoordt (niet: 'Hier ben ik', maar): 'Ja, ik luister'. En God zegt: 'De grond waarop je staat is heilig.' Het eenvoudige woord hier en de spirituele oefening die daarbij hoort, maakt van elke plek heilige grond. Ga maar na: waar ben je en kom je wel niet overal? En als je dan stilstaat en stil wordt, wat denk je dan, wat voel je dan, wat verlang je dan. Deze bewustwording is een wezenlijk startpunt voor het leven met God. 'Hier ben ik.'

Hij is hier Maar zouden we niet als eerste eenvoudige woord 'U' of 'God' moeten kiezen? Daar is best wat voor te zeggen. Maar het gaat er om dat er een echte ontmoeting gebeurt van de 'echte ik' met de 'echte God'. Van die God moeten we nooit denken dat we precies weten wie Hij is, dat we Hem begrijpen. Een God die we begrijpen is een afgod. Steeds opnieuw is het God zelf die zich openbaart. Dat doet Hij bij Mozes door zichzelf te noemen naar mensen: 'Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Maar voor Mozes is dat niet genoeg. En God wil er zelf ook nog meer over zeggen (of zegt Hij juist minder?). De vraag van Mozes, de Israëlieten is een blijvende vraag: 'Wat is de naam van die God?' En God zegt: 'Ik ben die er zijn zal. (...) "IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd." God is altijd weer groter, anders, genadiger, rechtvaardiger dan we denken. Dit is de Naam aller namen, een naam vol Mysterie: IK BEN DIE ER ZIJN ZAL.

Ik ben Als mensen die geschapen zijn naar Gods beeld worden wij geroepen om als echo van Gods naam ook te leren zeggen: ik ben die er zijn zal (in kleine letters). De echte God wil de echte mens ontmoeten in naaktheid, eenvoud, echtheid. Leven met God betekent dat we oefeningen en gewoontes hebben om ons dit steeds opnieuw bewust te worden.

Oefening

-Hier ben ik...- (verwoord hoe je jezelf op dit moment ervaart)

-Hier bent U...- (verwoord hoe je God op dit moment ziet)

-Hier zijn wij samen...- (wees aandachtig aanwezig en wees je bewust van Gods aanwezigheid)



De Bijbel open

Exodus 3:1-15

Psalms 139

Handelingen 17:27-28

Voor een geloofsgesprek

STELLING 1: Ik wil iemand zijn die dagelijks leeft met God!

STELLING 2: Een leven met God kan niet zonder praktische oefeningen en concrete gewoontes.



1. Wat raakt jou vooral in het verhaal over Mozes in Exodus 3:1-15? Waar komt dat door?
2. Herken je dat de vraag 'Wat is de naam van die God?' een blijvende vraag is? Welke rol speelt Jezus in het beantwoorden van die vraag?
3. Als wij zeggen 'ik ben' mag dat een echo zin van God die zegt 'IK BEN'. Geloof je dat?
4. Welke gewoontes en oefeningen heb jij momenteel voor je leven met God?
5. Bedenk vijf heel verschillende plekken waar je soms of vaak bent of komt, en stel je voor dat je daar 'hier ben ik' zegt. Wat gebeurt er dan?

PREEKKRACHT