

Hoe heilig is Jezus voor jou?

Met het zoekwoord heilig in ons achterhoofd, lezen we het verhaal over de engel die Maria komt vertellen over haar kind: zijn naam is Jezus én heilig! Noem jij Hem ook wel eens zo? Of gebruik je andere woorden, zoals: wijs, dichtbij, vriendelijk, scherp? Als je graag meer heiligheid in je leven wilt, kan dat door meer ruimte te maken voor Jezus. Daar gaat Advent over: ruimte scheppen voor Jezus' heilige (heilgende, helende) aanwezigheid in jouw bestaan.

Maria: icoon van genade Vandaag ontmoeten we Maria. Ze is bezig met een soort van comeback in de protestantse traditie waar ze ondergewaardeerd is. We hoeven niet tot haar te bidden ('Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood') en geen Mariadevotie te stimuleren, maar we kunnen haar wel zien als de moeder van alle gelovigen (en Abraham als vader). Maria is een icoon van Gods genade: zij opent (net als andere bijbelse gelovigen die ons zijn voorgegaan) een venster op de werkelijkheid van God. Maar Jezus is de echte Icoon van God: 'Beeld (icoon) van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping' (Kol. 1:15). En ook: 'Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld (karakter), met zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij' (Heb. 1:3-4). En de engel geeft als toelichting bij de naam Jezus (Luc. 1:32-33): 'Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'



Heilige Geest Wat de engel zegt over hoe Jezus verwekt wordt, is voor ons een onnavolgbaar, onbegrijpelijk mysterie. We kunnen weinig anders doen dan zingen met de engelen (Jes. 6:1-8) en met de vier wezens (Op. 4:8): 'Heilig, heilig, heilig!' Er komt geen man aan te pas, wel een heilige Geest. Het beeld van de overschaduwende Geest roept herinneringen op aan de wolk die de tempel vervulde. Maria wordt een tempel, vol van Gods heerlijkheid! In haar schoot groeit letterlijk de belichaming van de vrucht van de Geest: liefde, vreugde, vrede in eigen Persoon. Een wolk van een baby, de mooiste mens die ooit geleefd heeft (en Hij leeft nog)! Hier is kracht, de kracht van de Allerhoogste. Daarom is Kerst ook het feest van de heilige Geest! Alleen door de Geest kon de Zoon van God uit de hemel op aarde mens worden.

De heilige Jezus Zo spreken we niet vaak over Hem. Vandaag ontdekken we dat dat wel de bedoeling is. Jezus is heilig! Dat betekent zeker ook: helemaal aan God toegewijd, apart gezet voor God, volmaakt. Maar deze omschrijving van het Heilige (Rudolf Otto) moet ook weer meeklinken: fascinerend en huiveringwekkend mysterie. Zeker: 'Hij kwam bij ons heel gewoon'. Maar ook: 'Hij kwam bij ons heel heilig'!

Leven als heilige De heilige(nde) kracht van Jezus en de Geest horen we doorklinken in deze woorden van Maria: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd' (Luc. 1:38). Maria wil niets liever dan Jezus volgen en als Jezus zijn! En jij? Dit lied laat daar iets van zien: kennen, liefhebben en volgen. Dat kan door de kracht van de Allerhoogste die ons overschaduwet en die in ons de vrucht van de Geest laat groeien!

*O holy Jesus, O holy Jesus,
most merciful Redeemer,
may I know Thee more clearly,
love Thee more dearly,
and follow Thee more nearly,
day by day.*



STELLING 1: Als bijbelse christenen moeten we meer waardering hebben voor Maria als de moeder van alle gelovigen!

STELLING 2: Er mag wel wat meer Jezusdevotie in ons leven zijn!

1. Als je Lucas 1:26-38 leest, wat treft jou dan het meest?
2. Hoe noem jij Jezus? Welke eigenschappen van Hem vind jij vooral belangrijk?
3. Hoe schep jij meer ruimte voor Jezus in je leven?
4. Zijn er naast Maria andere gelovigen die voor jou 'een venster op Gods werkelijkheid' (icoon) zijn?
5. Maria is letterlijk tempel van Gods heerlijkheid. Hoe ziet tempel-zijn er in jouw leven uit?
6. Wat vind jij fascinerend aan Jezus? Wat vind jij huiveringwekkend aan Jezus? Wat vind jij mysterieus aan Jezus?
7. Wat raakt jou in het lied 'O Holy Jesus'?