

Zondag 15 januari 2023

Leven met God 3 | O

Het woordje 'O' (een 'tussenwerpsel') kan gebruikt worden om allerlei emoties uit te drukken: verbazing, verwondering, verbijstering, teleurstelling, verontwaardiging, scepsis, afstandelijkheid. Als eenvoudig woord voor ons leven met God drukt het uit: ontzag, eerbied, verwondering, aanbidding.

Aanbidding Het gaat dan om de schoonheid van God. We beoefenen met 'hier' Gods aanwezigheid, met 'dank' Gods goedheid en met 'o' Gods schoonheid. We zijn (in de kerk) vaak bezig met waarheid en met goedheid - laat er meer ruimte komen voor de schoonheid van God: dat Hij zo'n Onuitsprekelijk Mysterie is, zo'n Eindeloos Liefdevolle Maker! Maar heeft God onze aanbidding dan nodig (als bevestiging omdat Hij onzeker is, of narcistisch)? Nee, wij hebben het nodig om boven onszelf uit getild te worden en ingetrokken te worden in Gods. Aanbidding voorkomt dat wij egocentrische wezens worden die menen overl recht op te hebben.

Onuitsprekelijk In Romeinen 11:33 komt Paulus, na een heel lang betoog met veel uitleg, op een plek aan waar uitleggen overgaat in uitroepen, waar reflecteren overgaat in bewonderen. Het woordje 'o' staat er (HSV): 'O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoordringelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!' Ja, als we een glimp opvangen van God wijsheid, grootheid, goedheid en schoonheid, ontdekken we dat woorden tekort schieten. 'O' betekent ook: sprakeloos zijn. En als we dan toch woorden zoeken, omdat we niet helemaal willen zwijgen, worden het grote woorden: heiligheid, kracht, glorie, heerlijkheid, indrukwekkendheid, majesteit (zoals veel mensen dat in de grootsheid van de schepping ervaren). En we hebben woorden nodig die beginnen met on-: oneindig, onzienlijk, onuitsprekelijk, ongekend, ongeëvenaard, onbeschrijfelijk, onpeilbaar, onfeilbaar, onvergetelijk, onvolprezen, onophoudelijk, onbegrijpelijk, ondoordringelijk. En woorden die eindigen op -loos: eindeloos, bodemloos, grenzeloos, mateloos, smetteloos, ademloos, sprakeloos. We hebben poëzie nodig: metaforen, beelden, vergelijkingen. We hebben creativiteit en kunst nodig: muziek, schilderijen,

instrumenten, architectuur, beeldhouwkunst, dans. "En na alles wat we hebben gezegd, gezongen, gedanst en gedaan, hebben we geen moment het gevoel dat we hebben overdreven of zelfs maar recht gedaan aan de glimp van schoonheid, heiligheid, glorie, liefde, kracht, vriendelijkheid, zuiverheid, complexiteit, eenvoud, diepte, hoogte en oneindigheid waarmee we zijn gezegend" ('Naakte spiritualiteit', blz. 98).

Een manier van leven En dan gebeurt er iets bijzonders en belangrijks als Paulus van Romeinen 11:33-36 overgaat naar 12:1-2. Nu we een glimp hebben opgevangen van Gods adembenemende liefde, barmhartigheid en schoonheid, nu gaan we niet naar de kerk om er te zingen en te aanbidden - nu gaan we leven: "met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd." God wil geen religieuze mensen die religieuze activiteiten ontplooiën, maar levende mensen die in de praktijk van elk dag leven door lief te hebben, vriendelijk en rechtvaardig te zijn op een genadige en welsprekende manier. Paulus wijst ons 'een weg die nog voortreffelijker is' (1 Korintiërs 12:31-13:1): "Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal." Het eenvoudige woord 'o' leert ons om de onuitsprekelijke goedheid en schoonheid van God te vertalen in een leven dat vervuld is met liefde ("De glorie van God is de levende mens" - Irenaeus van Lyon, 2e eeuw - Gloria Dei vivens homo). Zo veranderen we naar het beeld van God die ons geschapen heeft.

Oefeningen

- Stel je open voor Gods schoonheid (door hier te zijn en je aandacht op Gods onuitsprekelijke goedheid te richten)
- Begin elke dag met God (groet Hem: 'O God!')
- Deel je vreugde over iets moois wat je ziet of ervaart allereerst met God
- Geniet van creativiteit en wees creatief.



De Bijbel open

Romeinen 11:33-12:2
1 Korintiërs 12:31-13:13

Voor een geloofsgesprek

STELLING 1: We moeten in de kerk veel meer aandacht hebben voor Gods schoonheid.
STELLING 2: Leven als christen wordt geïnspireerd door de schoonheid van God.



1. Op welke manieren gebruik jij het woordje 'o'?
2. Waar denk jij aan bij woorden als aanbidding, bewondering en eerbied?
3. Waarom denk jij dat aanbidding van God nodig is?
4. Waarin zie jij glimpen van Gods schoonheid (denk aan schepping, muziek, creativiteit etc.)?
5. Wat raakt jou in Romeinen 11:33-12:2 en 1 Korintiërs 12:31-13:13?
6. Aanbidding is een manier van leven. Herken je dat?
7. Welke van de oefeningen wil je meer een plek geven in je leven?

PREEKKRACHT