

GODS KIND, ONS KIND - In gesprek aan tafel:

Vraag voor volwassenen:

- Wat voor voorouder zou jij voor (je) kinderen willen zijn?
- Op welke manier ben jij een voorbeeld voor kinderen in de kerk, in je familie of in je gezin?
- Wat hoop je dat kinderen van God in jou zien?

Vraag voor kinderen:

- Wie is voor jou een mooi voorbeeld als het gaat om geloven in God?
- Kunnen jouw ouders en anderen om jou heen van jou leren over je geloof in God? En kun je daarvan ook een voorbeeld geven?
- Wat maakt jou blij als je denkt aan de Here God?
- Wie is de Here God voor jou?
- Hoe laat je iets van Gods liefde zien aan de ander?

Oefeningen met geloofstalen

Er zijn verschillende manieren waarop je je geloof kan beleven, zoals 'zijn', 'ervaring', 'kennis', 'praktijk' of 'in gemeenschap'. Dat noem je ook wel 'Geloofstalen'. Binnen jullie gezin is iedereen verschillend en kunnen er dus ook verschillende geloofstalen de voorkeur hebben. Hieronder staan een aantal oefeningen aan de hand van verschillende geloofstalen. Je kunt ze allemaal doen, maar je kunt er ook één of meerdere kiezen:

☐ **Geloofstaal 'Zijn': Verwonderen | Lees Handelingen 9: 36**

Tabitha was een vrouw om te bewonderen. Als je goed naar mensen kijkt, zie je vaak wel iets dat je kunt bewonderen. Als je kijkt naar de volgende eigenschappen van God: Geduldig, Liefdevol, Wijs, betrouwbaar, Zorgzaam, eerlijk, creatief, vriendelijk, krachtig,

- Welke van deze eigenschappen bewonder je bij degenen met wie je aan tafel zit? En waarom?
- Welke van deze eigenschappen bewonder of waardeer je in jezelf? En waarom?

☐ **Geloofstaal 'Ervaring': Muziek luisteren | Lees Efeziërs 5: 18-19**

Muziek raakt je in je hart. En het is voor veel mensen een belangrijk middel om iets van God te ervaren. Wat is jouw favoriete (christelijke) lied? Wat vind je er zo mooi aan? Je kunt het lied ook met elkaar zingen of ernaar luisteren.

☐ **Geloofstaal Praktijk: Dienen | Lees Galaten 5: 13**

Elkaar dienen kan op allerlei manieren.

- Wat heb je deze dag al gedaan voor een ander?
- Is er nog iets anders wat je zou willen doen voor een ander?

Bespreek dit, en doe dit nu of prik een later moment.

☐ **Geloofstaal Gemeenschap: Onderdeel zijn | Lees Romeinen 12: 4-6**

Teken op het lege A4tje een poppetje van iedereen in jullie gezin. Zet je naam onder jouw poppetje.

Jullie gaan kijken van wat voor gemeenschappen/ groepen jullie onderdeel zijn. Gebruik verschillende kleuren: één voor elk gezinslid en de gemeenschappen waar dat gezinslid onderdeel van is. Gebruik een andere kleur voor waar jullie samen onderdeel van zijn.

- Welke rol of functie heb je binnen deze groep?
- Welke rol speelt God en geloof in deze groep?

GODS KIND, ONS KIND - In gesprek in de miniwijk:

Lees met elkaar het Sereniteitgebed:

Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.

Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is, niet zoals ik zou willen.
Om erop te vertrouwen dat U alle dingen zal rechtzetten
als ik me aan Uw wil overgeef.
Zodat ik in dit leven gelukkig genoeg zal zijn
en voor altijd volmaakt gelukkig met U in het volgende leven.
Amen.

Vraag voor volwassenen:

- Op welke manier ben jij een voorbeeld voor kinderen in de kerk, in je familie of in je gezin?
- Wat hoop je dat kinderen van God in jou zien?
- (Waar) maak je je zorgen (om) als het gaat om de geloofsontwikkeling van de kinderen?
- Op welke manier betrek je God bij het begeleiden van kinderen bij het volgen van Jezus? En wat merk je hiervan?
- Wat betekent Het Sereniteitsgebed voor jou in relatie tot jouw rol in de geloofsontwikkeling van kinderen?

Vraag voor kinderen:

- Wie is voor jou een mooi voorbeeld als het gaat om geloven in God? Waarom vind je dat?
- Kunnen jouw ouders en anderen om jou heen ook wat van jou leren over God? En kun je daarvan ook een voorbeeld geven?

Spreek naar iedereen persoonlijk uit wat je van God ziet in hem of haar.